

Jaarverslag

2002



(begintune van 'A Space Odyssee 2001' of 'Zarathustra' ?)

Beste broeders, zusters, vrienden van ons Rederijkersverbond, mag ik u dringend, vriendelijk verzoeken tot het houden van uw mond om mij gedurende enkele ogenblikken uw aandacht te verlenen daar ik u plichtsgetrouw met het jaarverslag moet entertainen...

1. 26 januari Nieuwjaarsfeest

In januari 2002 gaan we de oude parochiale nieuwe gemeentenzaal versieren om er na een oppervlakkige face-lift ons nieuwjaarsfeest te vieren. Onder een allesverhullende verlichting proberen we een nieuwe traiteur, die onze versgeperste euro's omzet in velerlei hapjes, te kust en te keur

De warme chimpansee-muziek erbij doet de entourage opwaarderen en met performances allerhande kunnen we ons steengoed amuseren. We zien en horen Farce Majeure, de man van Melle en meer woestijnvis wat alles samen maakt, dat het leven even voor iedereen weer fijn is.

2. 13 februari Prof. Jan Blommaert - 'Ik stel vast'

De volgende maand komt Jan Blommaert praten in het Kleitenhof, een taalkundige en socio-linguïst, maar ook een politiek bewuste prof. Hij 'stelt vast' dat de politiek niet langer is wat ze ooit is geweest. In de Wetstraat heerst 'vox populi' en popularisering is aan 't feest.

Na 't Burgermanifest en Zwarte Zondag heersen er de massamedia, politici dragen niet langer hun ideeën uit, maar hanteren andere criteria. Ze treden op in spelletjesprogramma's of houden losse praatjes op TV, acteren mee in soaps en denken dat ze kunnen zingen als een Jimmy Frey.

Een politicus is een 'product' geworden, als een tandpasta met fluoride. De tijd is niet veraf dat ze zelf in reclamespotjes waren aan gaan bieden. Zo zie ik premier Verhofstadt al het laatste type valhelm presenteren, Di Rupo een pak Omo en Frank Vandenbroucke crème brûlée aan 't allumeren, Dedecker aan 't stuur van een snelle trottinet, Louis Michel met speelgoedgeweren, retteketet Steve Stevaert promoot kleine geschenken en Vandenbossche is Johnny Walker uit aan 't schenken Voor Olivier Deleuze past een goeie geuze en Anciaux die snuit voortdurend zijne neuze... met kleenex, maar dat was Damienne haar keuze

Voor de vergadering van de 12de maart heb ik verstek moeten laten, een tactische afwezigheid belette mij Luc De Vos te horen praten. Geplaatst voor een dilemma, want 12 maart is voor mij eerder significant, als ik die datum vergeet, dan ruikt het thuis verschrikkelijk aangebrand.

Ik zal u dus niet embêteren met gewapende conflicten in een rampgebied maar in plaats daarvan lees ik een brief die ik onderschepte van een islamiet. Een Irakeesje, dertien jaar, schreef bij het begin van 't jaar aan de president van de USofA, en dan in 't Engels nog zowaar...

Dear mister President,

You probably wonder why I'm writing you this letter.
I understand you want to make my life much better,
but I'm afraid your soldiers won't do me any good.
Why don't you simply send some dollars and some food ?

I hope you want to help me, my sister and my mother.
Because the last war killed my father and my brother,
our house is still a ruin and we're living in a tent,
And I can't help it that Saddam is our president...

This is sent to you by Amel Ismail Ibrahim,
with kind regards and hoping you will listen to him.

Over de vergadering van april hoef ik niets uit mijn duim te zuigen, ik was erbij en hoorde De Praetere zichzelf en VTM alle lof toejuichen. Geen kwaad woord wil hij horen over het commerciële zendkanaal, zo iemand denkt nu eenmaal niet kwalitatief, maar eerder triviaal.

De Vlaamse Treurbuis Maatschappij verkoopt in d' eerste plaats reclame : voor, tussen en achter programma's, zonder zich erover te schamen dat ze de kijker, door dergelijke strategie, behandelen als een dwaas... nog niet te spreken van 't nefast effect, met al die pauzes, op d' urineblaas.

Bovenop die miserie krijgen de VTM-ers drama-soaps zoals Spoed of Familie, of een pseudo-documentaire van Jambers, over transseksuelen zonder domicilie. De Kotmadam en een prehistorische Gaston Berghmans zorgen voor de humor, Wittekerke, Blind Date of Trouw met mij... zijn eerder oorzaak van een tumor...

Mijn excuses aan alle VTM-ers hier aanwezig,
ook daarom dat ik niet te veel moeilijke woorden bezig

Genoeg gezeverd en gelachen... nemen we de 5de mei even onder de loupe. Dag waarop we voor de 10de keer van een kroegentocht mogen snoepen. Het wordt zo stilaan moeilijk om over deze happening iets nieuws te berichten en ieder jaar weer die mannen van het kroegentochtcomité te belichten.

Daarom had ik gedacht een 'Ode aan de Kroegenloper' te verdichten, Want hij is 't, aan wie de herbergier en inrichter zich moeten verplichten. Behalve onze sponsors is hij het toch die zaad brengt in het bakske, en ervoor zorgt dat Frank na afloop kan trakteren op een cognacske.

Ode aan de Kroegenloper

Oh, kroenkelende, wankelende kroegenzot
met uw bonte badgeke aan,
wat zien ik toch geren uwen kop begot,
als in een droom de cafeetjes ingaan.

Gij luistert, gij tettert, gij drinkt er zo snel
ik hoor u noch klagen noch stēnen
gij wendt en gij weet uwen weg zo wel,
als ik u door de straten zie bēnen.

Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn ?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Gij jeunt er gestadig de kastelein
en zijt nimmer van 't kroeglopen moe.

Met dank aan de ziel van Guido Gezelle voor de inspiratie,
zonder diens hulp kwam ik nooit tot deze authentieke creatie

Juni is gewoonlijk de maand waarin de Strijdbroeders de sleur doorbreken en als echte voyageurs de wereld gaan bezien, tot in de verste streken. Dit jaar ging de voyage naar een merkwaardig dorp, met name Boom. waar ze in lang vervlogen tijden stenen bakten langs de Rupelstroom.

Nu nog, maar alleen bij Lauwers, gaat het er semi-ambachtelijk aan toe, en dat het rookt en stinkt naar sulfer, dat doet er blijkbaar niet zo toe. In de 'goeie' oude tijd, toen het proletariaat in de zware klei moest wroeten, heeft menig arbeider de stenen en de pannen met zijn leven moeten boeten.

Dat ze het ginderachter niet zo nauw nemen met stank en vuurtje stoken, moet blijken uit het feit dat ze op de barbecue nog haring staan te roken. Die combinatie van sulfer en vis veroorzaakt een karakteristiek bouquet, dat ik nog niet kende, al deed het mij wat denken aan een overjaarse zalmfilet.

Op zondag 16 juni gaan we Jan Van Eyck en de Vlaamse Primitieven bezoeken, want in 't Groeningemuseum van Brugge hangen de meest meesterlijke doeken. die ze daar hebben samengebracht in 't kader van Brugge 2002, - - - - en als culturele vereniging kun je dat niet laten passeren. Ah, nee.

Na een helder audio-visueel exposé worden we in het museum losgelaten en aanschouwen er schitterende konterfeitsels met madonna's en prelaten, 't kindeke Jezus alomtegenwoordig en ontelbare heiligenfiguren, martelaren waardoor de onvrede verdwijnt, dat ik die morgen niet kon ter kerke varen...

8. juli

11

Autozoektocht

Op de 11de juli is het volop zomer en we moeten er van profiteren, om met het goede weer, weer eens een autozoektocht te organiseren. Een driemanschap heeft alles netjes voorbereid, maar vergeet één punt : dat ge Sinte Clara eieren moet offeren, maar die hebben er niet afgekund.

Dus zijn we, tussen de regenbuien in, door de Vlaams' Ardennen gevlogen en hebben we amper tijd om tussendoor ons garderobe te laten drogen. Maar afgezien van 't kleine ongemak, kunnen we ons kostelijk amuseren met vragen die de hersens folteren en foto's die we moeten detecteren.

Van Geraardsbergen tot in Balegem, geen één heeft zich van weg vergist, 't Moet zijn dat iets me ontsnapt, maar in Ursel blijkt niemand toch vermist. In Villa Maria volgt dan een dineetje en de prijsuitreiking bij wijze van attentie waarbij de griffier behoorlijk scoort, wat toch een blij is van zijn intelligentie.

(Ik weet het... Eigen lof stinkt, da's natuurlijk evident - maar in maart is de verkiezing van de Eed gepland !)

9. september

10

Boudewijn Bouckaert

Augustus gaat zomaar voorbij en daar is september en 't nieuwe schooljaar Van de consternatie ben ik al na één week ziek , 't gevolg is onontkoombaar : de vergadering met Boudewijn Bouckaert heb ik moeten missen, zodat ik u niets over het politiek correcte denken op kan dissien.

In plaats daarvan breng ik een oud volksliedje over politiek, ontstaan in het begin van vorige eeuw, genre volksmuziek

De politiekers

'k Ben nie al te zot van 't spel
mee al die politiekers.
Tsjeven, sossen, VLD,
ze zoeken nen premier
'k zie tegenwoordig overal
en ook al in mijn straatje,
smoelen hangen, vrouw of man,
maar 'k peize 't mijne van...

De politiekers,
ze zijn 't nie weerd,
ze doen onnozel,
't is 't ziene weerd.
Ze willen stemmen
liefst 't meest van al
maar 't is mijn kleurpotlood
dat tellen zal...

Mieke, Vera of Marleen
hoe dat ze mogen heten,
Steve of Bert, den Guy of Frank
't zijn allemaal profeten.
Ze beloven ons 't geluk
omme voor hulder zullen kiezen,
maar ze doen ons bij den buk
dat he'k al in de smiezen...

De politiekers,
ze zijn 't nie weerd,
ze doen onnozel,
't is 't ziene weerd.
Ze willen stemmen
liefst 't meest van al
maar 't is mijn kleurpotlood
dat tellen zal...

10. oktober

8

André Ornelis

Na dit mislukt (geslaagd) café-chantant gaan we best over tot de gewone orde, Op 10 oktober vertelt André Ornelis hoe we atleten moeten worden. Terwijl 't kermislawaai schettert op de achtergrond, poogt hij uit te leggen hoe we 't best ons lichaam onderhouden en onze grenzen moeten verleggen.

Zijn jeugd gaat voorbij zonder excessen en hij leeft het leven van een asceet Doping of andere extra-legale middelen heeft hij helemaal niet nodig als atleet, Een voorbeeld op sportief gebied voor allen, zo zou je André kunnen heten al weet ik niet of of het hem ondertussen nog niet een beetje heeft gespeten.

Stel je voor dat jij je jeugd besteedt aan rennen en chronometreeren, terwijl je leeftijdgenoten zich enkel amuseren en van 't leven profiteren. Zij hebben een lief, drinken pilsjes en gaan met de vrienden aan de zwier, en jij, ocharme, moet met de kippen op stok en wordt zat van één pint bier...

11. november

12

Alg. Ledenverg. vervangen door Prof. Paul Trio

Op 12 november komt Prof Paul Trio met zijn guldensporenslagrelaas. Ik dacht eerst : da's een artiestennaam, zoals Napoleon Solo. Arme dwaas ! Onder zijn échte naam dus - waar hij die ook haalt - komt hij preciseren hoe het er in Groeninghe in 1302 aan toeging, zonder fantaseren.

Het blijkt dat alle gulden sporen in de loop der jaren zodanig zijn uitgewist, dat niemand tot op heden de zuiv're waarheid daaromtrent heeft uitgevist. Breydel en De Coninck, Robrecht Van Béthune, Gwijde Van Dampierre staan geboekstaafd als de helden, maar hun leeuwenmoed is meer imaginair.

Deze Trio wil zelfs de 11de juli degraderen, vindt het geen feestdag waard, zou liever zien dat de Vlaming dit niet herdenkt, maar van pijkenaas gebaart, omdat de aanleiding voor het feest berust op moorddadig bloedvergieten... Et alors... alsof de Fransen 14 juli vieren omwille van Mariannes blote tieten...

Op 1 december valt, 't was nooit anders, weer St.-Elooi te vieren,
edelsmid en muntslager en heilige Fransman in hart en nieren.
In de 7de eeuw haalde Eligius het in zijn hoofd naar Vlaanderen te komen
om ons ongelovig volkje te (békeren)... bekéren, waarvan vele heiligen dromen.

Indien Elooi, na 1300 jaar terugkwam, en 't rendement zag van zijn voyage,
gemeten aan de kerktoeloop, hij had waarschijnlijk nood aan hartmassage.
Op het aperitiefconcert gaat het er veel lossier aan toe dan in de kerk,
we krijgen veel meer hapjes, drankjes en we horen Nestas aan het werk

Een beginnend volksmuziekgezelschap met heel wat noten op hun zang,
die ze uit hun instrumenten persen in een niet te stuiten scheppingsdrang.

13. 10 Kerstverhalen - F. Degruyter

Wat later, op 10 december, komt Frank De Gruyter op zijn sandalen
vertellen over Wannes Raps en andere wonderlijke kerstverhalen
(van die sandalen, da' s natuurlijk gefantaseerd, hij droeg gewoon zijn schoenen
maar 't rijm is anders geforceerd en daar kan ik me moeilijk mee verzoenen)

't Gebeurde allemaal in de kerk, op uitnodiging van de pastoor
die zijn kerkdienstpodium afstond en ons installeerde in het koor
Best een goed idee om verhaaltjes op te dissien in het huis des Heren,
al had Frank het kerstekindeke met iets meer nadruk mogen propageren

Want dat verhaal van 't bakske vol met stro, de os, de ezel en de sterre
is toch nog altijd het vertederendste kerstverhaal van heind en verre.
Die Jezus is er trouwens nog een, als hij terugkwam, die zijn ogen uit zou wrijven
en ziet wat van zijn boodschap is gebleven, gegarandeerd dat hij erin zou blijven.

Ziezo, het zit erop, ik kan eindelijk weer duimendraaien.
Om te besluiten en het peil van dit feest wat op te krikken,
breng ik een onuitgegeven gedicht van Paul Van Ostayen,
gevonden achter het bloemetjesbehang bij het vogelpikken.

Laurent groet 's morgens de dingen

Dag ventje met de auto op de vaas van je vroem,
vroem vroem
dag hondje in de mand
dag papa van de beef,
beef, beef
bonjour maman, ça-va comment ?
en
dag Mathilleke-til met de glimmelach
glim en lach
dag Flip met de tabberd aan
van ho-noris causa
dag Clairke Coombs
Daa-ag Claire
dag lieve Clairke-mijn
Wilde gij mijn teefje zijn ?